

Scandal Sarah Ockler

As recognized, adventure as without difficulty as experience nearly lesson, amusement, as competently as covenant can be gotten by just checking out a ebook **Scandal Sarah Ockler** furthermore it is not directly done, you could acknowledge even more just about this life, in the region of the world.

We come up with the money for you this proper as competently as simple exaggeration to acquire those all. We offer Scandal Sarah Ockler and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. among them is this Scandal Sarah Ockler that can be your partner.

Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik zal hem moeten vertellen wie ik ben. Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest? Op school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend populaire online strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem betekent. Eliza laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?

Zomers vuur Maya Banks 2016-07-12 Op een Grieks eiland is de verleiding nooit ver weg. De Griekse broers Anetakis weten daar alles van, totdat zij een keer in de verleiding worden gebracht. Chrysander is verbijsterd wanneer hij zijn ex-minnares - zwanger! - op tv ziet. Hij lokt haar mee, maar beseft zijn kapitale misrekening te laat. Een tomboy zet haar zinnen op de veel oudere Theron, die bijna gaat trouwen. En een affaire met grote gevolgen. Piers betwijfelt of het kind van zijn assistent van hem is, maar hij kan haar niet loslaten. Drie broers - drie bloedmooie mannen - en het offer dat echte liefde vraagt. Eerder verschenen in Intiem onder de titels Minnares van een Griek, Bruid voor een Griek, Affaire met een Griek. 'Entertainment in overvloed, wat de lezers laat verlangen naar het volgende boek.' - Publishers Weekly 'Maya Banks heeft me het hele spectrum van emoties laten zien.' - USA Today

Taipei Tao Lin 2014-04-09 Taipei is de grensverleggende autobiografische roman van het nieuwe literaire fenomeen Tao Lin. Hij vertelt het verhaal van de jonge schrijver Paul, die op zoek is naar houvast in een wereld die steeds minder zekerheden biedt. Paul woont in Brooklyn en brengt zijn tijd grotendeels door met het checken van Facebook, Twitter, Tumblr en Gmail. Hij doorbreekt de sleur door zich met volle overgave te storten op drugs, feesten en reizen naar Taiwan, waar zijn ouders wonen. Kort nadat hij via internet zijn vriendin Erin ontmoet, trouwt hij gedrogeerd met haar in Las Vegas. Het feesten gaat onverminderd door, net als zijn zoektocht naar redenen voor zijn bestaan. De koortsachtige, zinderende manier waarop Tao Lin weet in te zoomen op de verveling en doelloosheid in het leven van zijn personages, maakt hem tot een nieuwe, radicale loot aan de stam van de contemporaine literatuur. Tao Lin (1983) is grondlegger en boegbeeld van Alt Lit, een Amerikaans platform voor literaire bloggers. Zijn werk wordt in twaalf talen vertaald. Hij woont in Manhattan en is de oprichter en uitgever van online uitgeverij Muumuu House. `Tao Lin is de belangrijkste stem van zijn generatie. Bret Easton Ellis `Tao Lin is een belangrijke en getalenteerde romancier die alles uit de kast haalt. The New York Times Book Review `Lin is een vertegenwoordiger van een nieuw type schrijverschap. Rutger Lemm `Een wereld die herkenbaar is, maar nog zelden zo opgeschreven. Vrij Nederland

De perfecte vrouw Emma Chapman 2013-03-15 Ik weet wat mijn man zou zeggen: dat ik te weinig omhanden heb, dat ik mezelf bezig moet houden. Dat ik mijn medicijnen moet nemen. Hij heeft altijd al gezegd dat ik een levendige fantasie heb. Marta en Hector zijn al heel lang getrouwd - zo lang dat het haar moeite kost om zich haar leven vóór hem te herinneren. Hij heeft altijd voor haar gezorgd, en zij heeft altijd haar uiterste best gedaan om de perfecte vrouw te zijn. Maar als Hector thuiskomt met een geheim, begint hun volmaakte huishouden barstjes te vertonen. In de schaduwen bevindt zich een blond meisje dat alleen Marta kan zien. En ze probeert Marta iets te zeggen... 'Fascinerend debuut, met een sfeer van toenemende dreiging.' David Hewson, auteur van De Killing 'Een onthutsend verhaal, waarin niets is wat het lijkt.' Marie Claire 'Fans van Voor ik ga slapen zullen dit angstaanjagende debuut omhelzen.' Grazia

Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met

zijn beste vrienden. Winger is een grappig en aangrijpend youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith. Herkenbaar voor pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. En dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan een aaibaar ondermaats hardlooptmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en bekroond auteur van onder meer Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika.

Mermaid Louise O'Neill 2018-10-10 The Little Mermaid in een YA-roman: meeslepend, betoverend en adembenemend! Ik kijk omhoog. Ik kijk naar de donkere zee, de woeste golven, en doe mijn best om een glimp op te vangen van het zwakke licht in de verte. Dat is waar mijn moeder naartoe is gegaan, naar boven. En daar moet ook ik naartoe als ik de antwoorden wil vinden waarnaar ik op zoek ben. Diep in de zee, aan de koude Ierse kust, droomt zeemeermin Gaia van een leven zonder haar tirannieke vader. Wanneer ze eindelijk voor het eerst naar de oppervlakte mag zwemmen, wordt ze verliefd op een mensenzoon. Ze verlangt naar een leven boven water. Hoe hoog is de prijs die ze daarvoor moet betalen?

The Book of Broken Hearts Sarah Ockler 2013-05-21 "Jude has learned a lot from her older sisters, but the most important thing is this: The Vargas brothers are notorious heartbreakers. But as Jude begins to fall for Emilio Vargas, she begins to wonder if her sisters were wrong"--

Leugens Justine Larbalestier 2011-10-09 Micah geeft grif toe dat zedwangmatig liegt. En dat kanbest de enige waarheid zijn dieze je ooit vertelt. In de loop vande jaren heeft ze haar klasgenoten, haar leraren en zelfs haarouders bedrogen. Maar alhaar vriend Zach op een brutemanier om het leven komt, is deschok misschien groot genoegom haar op het rechte pad tebrengen. Of niet.

Nodig Joelle Charbonneau 2016-01-21 Noodzakelijk? Onontbeerlijk? Vereist? Essentieel? Geboden? Onmisbaar? Wat heb je nodig? Realiseer je wel... niets is voor niets... Er is een groot verschil tussen iets graag willen en iets echt nodig hebben... Er is een social medium, nieuw en hip, je kunt je erbij aansluiten. Je hoeft maar één vraag te beantwoorden: Wat heb je NODIG? Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het niet doen? Eén voor één sluiten de tieners in Nottawa, Wisconsin, zich aan bij het nieuwste en hipste sociale medium, NODIG. Om toegang te krijgen moeten ze een op het oog eenvoudige vraag beantwoorden: wat heb je nodig? Een nieuwe iPhone? Een backstagekaartje voor een concert? In ruil voor een schijnbaar simpele taak, zal NODIG het verzoek inwilligen. Iedereen doet het. Dus waarom zou jij het niet doen? Kaylee Dunham weet wat ze nodig heeft - een nier voor haar zieke broer. Ze gelooft niet dat een sociaal netwerk zou kunnen helpen, maar ze heeft niks te verliezen.

Eindelijk zomer Brenda Novak 2015-05-12 Als er midden in de nacht een onbekende man op haar deur klopt, aarzelt Callie Vanetta niet - ze belt de politie. Als die arriveert, lijkt de man verdwenen, maar als ze weer alleen is, treft ze hem aan in haar badkamer. Hij is gewond en heeft dringend hulp nodig. Callie besluit hem onderdak te bieden, zodat hij weer op krachten kan komen. Het idee dat ze zichzelf daarmee in gevaar kan brengen, zet ze van zich af. Ze heeft toch weinig te verliezen: als er niet snel een donorlever voor haar beschikbaar komt, zal ze sterven. Dus waarom zou ze haar laatste zomer níét doorbrengen met een knappe vreemdeling? Levi McCloud heeft zo zijn eigen geheimen. Een adempauze op Callies boerderij is zeer welkom, maar hij wil haar voor geen goud in de problemen brengen, en dus kan hij maar kort blijven. Als je gastvrouw zo aantrekkelijk en intrigerend is als Callie, is dat echter gemakkelijker gezegd dan gedaan...

Reboot Amy Tintera 2016-06-15 De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten kwam ze weer tot leven - als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is

met haar 178 minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om Callum te elimineren besluit ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur van Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar menselijkheid in deze frisse k÷k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi, auteur van Een wereld zonder hemel - Vol vaart en aangräpend... Ik heb dit boek verslonden!

De parfumeur Kathleen Tessaro 2013-12-20 `Een kleurrijke en prikkelende reis door de eerste helft van de twintigste eeuw. Kirkus Reviews Londen, 1955. Grace Munroe is een zeer gezegende jonge vrouw. Na een beschermde jeugd in Oxford is ze door haar huwelijk met de welvarende Roger in het hart van Londen meest chique en ambitieuze sociale kringen terechtgekomen. De rol van elegant lid van de beau monde die haar man voor haar in gedachten heeft, past haar gewoonweg niet en zal haar wellicht nooit passen. Dan ontvangt ze een brief van een notariskantoor in Parijs: Grace heeft een onverwachte erfenis ontvangen. De weldoenster, de Franßaise Eva dOrsey, is echter een totale vreemde voor Grace en ze doet het incident af als een vergissing. Maar ze raakt erdoor geäintrigeerd en als ze het vermoeden krijgt dat haar man haar ontrouw is geweest, verruult ze Londen voor Parijs Dat is het begin van een zoektocht die Grace leidt naar de verleidelijke wereld van parfumeurs en hun muzen. Als ze op een verlaten parfumerie op de linkeroever van de Seine stuit, begint ze inzicht te krijgen in het hartverscheurende verhaal van haar Eva dOrsey, een uitzonderlijke vrouw die de high society van het Parijs en New York van de jaren twintig betoverde met haar creaties. Grace zelf komt al gauw voor de keuze te staan tussen het leven dat ze geacht wordt te leven of de persoon worden die ze werkelijk is. De parfumeur is een boek dat de zintuigen prikkelt en emoties de vrije loop laat, en daarbij de complexe en bezeten liefde onthult tussen de muze en de schepper, en de enorme kracht van herinnering en geur.

Er was eens een prins Rachel Hauck 2015-06-26 Het hedendaagse sprookje 'Er was eens een prins' van Rachel Hauck is het eerste deel in een nieuwe serie over koninklijke bruiloften. Susanne en Nathaniel leven in totaal verschillende werelden. Zij is een doodgevoorn meisje, hij de troonopvolger van Brighton Kingdom. Als ze elkaar ontmoeten tijdens een vakantie slaat de vonk over. Maar na een paar heerlijke weken moeten ze afscheid nemen. Nathaniel moet terug, om te trouwen met de bruid die zijn familie voor hem gekozen heeft. Susanne blijft achter met een gebroken hart. Nathaniel staat voor een ultiem dilemma: zijn koninkrijk of de liefde?

#scandal Sarah Ockler 2014-06-17 When pictures of Lucy kissing her best friend's boyfriend emerge on the world of social media, she becomes a social pariah after the scandal rocks the school.

#scandal Sarah Ockler 2014-06-17 A Facebook scandal goes viral after prom in this comedic, edgy novel from the author of Bittersweet and Twenty Boy Summer. Lucy's learned some important lessons from tabloid darling Jayla Heart's all-too-public blunders: avoid the spotlight, don't feed the Internet trolls, and keep your secrets secret. The policy has served Lucy well all through high school, so when her best friend, Ellie, gets sick before prom and begs her to step in as Cole's date, she accepts with a smile, silencing about ten different reservations. Like the one where she'd rather stay home shredding online zombies. And especially the one where she's been secretly in love with Cole since the dawn of time. When Cole surprises her at the after-party with a kiss under the stars, it's everything Lucy has ever dreamed of...and the biggest BFF deal breaker ever. But before they get the chance to 'fess up to Ellie, Lucy's own Facebook profile mysteriously explodes with compromising photos of her and Cole, along with tons of other students' party indiscretions. Tagged. Liked. And furiously viral. By Monday morning, Lucy's been branded a slut, a backstabber, and a narc mired in a tabloid-worthy scandal. Lucy's been battling undead masses online long enough to know that there's only one way to survive a disaster of this magnitude: Stand up and fight. There's just one snag—Cole. Turns out Lucy's not the only one who's been harboring unrequited love...

Groot wild Dan Smith 2014-10-15 HET LEVEN VAN DE MACHTIGSTE MAN VAN DE WERELD LIGT IN DE HANDEN VAN EEN DERTIENJARIGE JONGEN Voor zijn dertiende verjaardag moet Oskari de Test doorstaan. Volgens een eeuwenoude traditie van zijn dorp is hij pas echt een man als hij een nacht doorbrengt in de ruige bossen van Finland. Gewapend met pijl-en-boog trekt hij op zijn quad de wildernis in. Maar in plaats van wild vindt hij

de restanten van een neergeschoten vliegtuig: Air Force One. Met als enige overlevende de president van Amerika... Oskari moet de machtigste man van de wereld helpen te ontsnappen aan zijn achtervolgers. Zullen ze deze bloedstollende race in de Finse wildernis overleven? Groot wild is gebaseerd op het originele verhaal van regisseur Jalmari Helander en producent Petri Jokiranta. In het voorjaar van 2015 verschijnt de spectaculaire film met Samuel L. Jackson en Onni Tommila in de hoofdrollen. De film is geproduceerd door Subzero Film Entertainment in samenwerking met Altitude Film Entertainment en Egoli Tossell Film. Dingen die we zeker weten Jessi Kirby 2015-09-24 `Ik weet niet wat Trent ervan zou zeggen als hij het op een of andere manier kon zien. Ik hoop dat hij het zou begrijpen. Heel lang was ik degene die zijn hart had. Ik moet gewoon zien waar het nu is.&' Het lukt Quinn maar niet om de draad van haar leven weer op te pakken na de dood van haar vriendje, Trent. Het enige wat haar troost geeft, zijn de ontmoetingen met mensen die zijn gedoneerde organen hebben gekregen. Maar uitgerekend de ontvanger van zijn hart blijft een mysterie. In het geheim gaat ze op zoek naar deze persoon en ontdekt dat hij Colton Thomas heet en negentien jaar oud is. Ze wil hem zien - een keer maar, houdt ze zich voor... 'Deze roman is sympathiek, mooi en romantisch. Het sentiment staat voorop, maar wordt nergens overdreven en de schrijver weet de gevoelens van de hoofdpersonages goed op papier te zetten. Doet wat thema en stijl betreft denken aan de bestseller 'De weeffout in onze sterren'. ' - NBD Biblion *De reis van Ruth* Donald McCaig 2014-10-30 Iedereen kent het beroemde verhaal van Scarlett O'Hara en haar Rhett. Gejaagd door de wind verscheen voor het eerst in 1936, en werd daarna miljoenen keren verkocht. Iedereen kent natuurlijk ook Mammy (geboren Ruth), Scarlett's trouwe bediende. In dit boek, waarin het leven van Mammy centraal staat, lezen we wat er gebeurde vør Gejaagd door de wind begint. Op het Caribische eiland Santo Domingo, een eiland dat wordt verteerd door een revolutie, is er na een heftig gevecht maar än overlevende: een klein meisje. Twee Franse immigranten ontfermen zich over haar, en nemen het mooie donkere kind mee naar het stadje Savannah in het zuiden van de VS. Dit is het meeslepnde verhaal van het leven van Ruth, dat wordt beheerst door haar strenge meesteres Scarlett. Met vallen en opstaan groeit Ruth op tot Mammy, een trotse slavin en een sterke vrouw die zelf nooit vrijheid heeft gekend. De reis van Ruth is een levendig, indringend portret van drie generaties opmerkelijke vrouwen tegen de achtergrond van Amerika in de negentiende eeuw.

Fixing Delilah Sarah Ockler 2010 "We all long for what could have been." Things in Delilah Hannaford's life have a tendency to fall apart. She used to be a good student, but she can't seem to keep it together anymore. Her "boyfriend" isn't much of a boyfriend. And her mother refuses to discuss the fight that divided their family eight years ago. Falling apart, it seems, is a Hannaford tradition. Over a summer of new friendships, unexpected romance, and moments that test the complex bonds between mothers and daughters, Delilah must face her family's painful past. Can even her most shattered relationships be pieced back together again?

Onze zomer Sarah Ockler 2011-05-31 Maak je niet druk, Anna. Ik vertel het haar echt, okä? Maar laat me er even over nadenken hoe ik dat het beste kan doen. Okä. Beloofd? Beloof je me dat jij nog niets tegen haar zegt? Maak je niet druk, Matt. Ik grinnikte. Het is ons geheim, toch? Annas beste vriendin Frankie vindt dat Anna hoognodig eens een echte, eerste liefde moet vinden. En volgens haar is een vakantie naar Zanzibar Bay de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Anna stemt in, maar er is iets wat ze Frankie nooit heeft verteld. Haar eerste liefde heeft ze al gehad: Frankies oudere broer Matt, vlak voor hij verongelukte, een jaar geleden.

De onschuld Tracy Chevalier 2014-04-10 Het gezin Kellaway ontvlucht na een dramatische gebeurtenis het landelijke Dorset en gaat in het laatachtende-eeuwse Londen wonen. Ze komen terecht in de arbeiderswijk Lambeth, als burens van de straatarme dichter en schilder William Blake. Vader Kellaway gaat als timmerman werken voor een circus. En Jem, de jongste zoon van het gezin, raakt bevriend met Maggie Butterfield. Jem is verlegen en teruggetrokken, terwijl de spontane Maggie vol leven zit. Ze kent bovendien elke uithoek van de buurt. De twee kinderen krijgen een sterke band, vooral ook door hun vriendschap met Jems buurman en zijn vrouw. In Parijs woedt ondertussen de Franse Revolutie, en in Londen voeren de volgelingen van de koning een waar schrikbewind uit ä iets wat uiteindelijk zijn invloed zal hebben op het leven van Jem en Maggie.

Een nieuwe zomer, een nieuw begin Morgan Matson 2013-07-31 De 17-jarige Taylor is van plan haar zomer aan het zwembad door te brengen, maar dan hoort ze dat haar vader nog maar enkele maanden te leven heeft. Hij wil de zomer met zijn gezin doorbrengen in hun huisje aan het meer, een plek waar ze in geen jaren zijn geweest. De plek ook waar

Taylor vijf jaar geleden haar eerste vriendje en haar beste vriendin heeft achtergelaten met het idee nooit meer terug te keren. Nu krijgt ze ongewild een tweede kans met familie, met vrienden en in de liefde. *The Diabolic* S.J. Kincaid 2016-10-20 Nemesis lijkt een doodgewoon meisje, maar niets is minder waar. Ze is een Diabolic, gemaakt om te doden. Op jonge leeftijd wordt ze gekocht door een adellijke familie om hun dochter Sydonia te beschermen – zo nodig met haar leven. Als Sydonia zich moet melden aan het hof van de keizer, die duidelijk kwaad in de zin heeft, neemt Nemesis haar plaats in. Niemand mag ontdekken wie en wat ze werkelijk is. Maar dan ontmoet ze Tyrus, de toekomstige opvolger van de keizer. Is het wel waar wat haar altijd is verteld? Hebben Diabolics dan toch gevoel, ergens diep vanbinnen?

Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje Aruba met haar vrienden wordt één groot feest, tot ze Elise vermoord aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en Anna en Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles. Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en romans voor volwassenen.

Belevenissen van een buitenbeentje Andrea Portes 2016-07-12 Hoewel Anika bij het populaire groepje op school hoort, voelt ze zich diep vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan houden, want één misstap, en de mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven tot een hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar tellen passen, helemaal wanneer Logan, een mysterieuze jongen die resoluut wordt afgekeurd door Becky, belangstelling voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als de gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft Anika dat ze voor zichzelf én Logan had moeten opkomen. 'Met haar geestige, charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich te winnen.' - The New York Times 'Een memorabele heldin met een ontwapenend grappige vertelstijl.' - Publishers Weekly

Battleborn Claire Vaye Watkins 2013-03-18 In elk van de tien onvergetelijke verhalen in Battleborn maakt schrijfster Claire Vaye Watkins zich de mythologie van het Amerikaanse Westen eigen en schrijft daar nieuwe varianten op. In de uitgestrekte woestijnvlakten van Nevada vinden haar personages verlossing ondanks maar even vaak dankzij het geweld en de ontberingen die ze daar moeten doorstaan. De komst van een vreemdeling verandert voor altijd de relatie tussen klant en hoer in een bordeel in het ruige binnenland. Een kluizenaar in spe verkent de grenzen van zijn eigen ongepolijste individualisme als hij een misbruikte tiener probeert te redden. Decennia nadat ze haar beste vriendin meenam voor een vernederende ontmoeting in een hotelkamer in Las Vegas, voelt een vrouw nog de naweën daarvan. Dit zijn nog maar drie van de tien verhalen waarin Watkins in de vermomming van haar personages haar eigen verleden te lijf gaat.

Bittersweet Sarah Ockler 2012-01-03 From the author of *Twenty Boy Summer*, a teen pushes the limits to follow her dreams—and learns there's a fine line between bitter and sweet.... Once upon a time, Hudson knew exactly what her future looked like. Then a betrayal changed her life and knocked her dreams to the ground. Now she's a girl who doesn't believe in second chances, a girl who stays under the radar by baking cupcakes at her mom's diner and obsessing over what might have been. So when things start looking up and she has another shot at her dreams, Hudson is equal parts hopeful and terrified. Of course, this is also the moment a cute, sweet guy walks into her life—and starts serving up some seriously mixed signals. She's got a lot on her plate, and for a girl who's been burned before, risking it all is easier said than done. It's time for Hudson to ask herself what she really wants, and how much she's willing to sacrifice to get it. Because in a place where opportunities are fleeting, she knows this chance may very well be her last....

De geest in de rivier Carrie Jones 2019-10-14 Amy ziet al haar hele leven visioenen. Soms van dingen die ze wil weten. Soms van dingen die gruwelijk zijn, zoals de dood van de vader van haar beste vriendin Courtney. Eén ding hebben de visioenen echter met elkaar gemeen: ze komen allemaal uit. Zonder uitzondering. Alan verhuist met zijn moeder naar Maine om zijn tante te steunen, die net weduwe is geworden. Zijn nichtje Courtney lijdt onder de verdrinkingsdood van haar vader en gelooft nog steeds dat hij weer zal opduiken. Ze denkt zelfs dat zijn geest

bij hen is. Maar Alan heeft door zijn Navajo-achtergrond de nodige ervaring met geesten en voelt dat er iets niet klopt in huis. Courtney heeft iets opgeroepen uit de rivier. Iets dat beter onder water had kunnen blijven. New York Times bestsellerauteur Carrie Jones sloeg de handen ineen met fantasyschrijver Steven E. Wedel om deze huiveringwekkende, romantische en spannende YA-roman te schrijven.

Ik ben er Clélie Avit 2015-10-10 Elsa is in coma. Al zeven maanden lang voelt ze niets meer: geen kou, geen honger, geen pijn en vooral geen angst. Thibault wordt gekweld door verdriet en woede, sinds de dag dat zijn broertje een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij twee meisjes omkwamen. Als hij, geteisterd door slaapttekort, op een dag de verkeerde ziekenhuiskamer inloopt, ziet hij Elsa roerloos in haar bed en besluit tegen haar te praten. Ze praat niet terug, maar hij weet zeker dat ze hem hoort. En terwijl de doktoren, vrienden en familie hun hoop voor Elsa's herstel verliezen, groeit in Thibault juist de overtuiging dat ze voor elkaar bestemd zijn. Maar kan liefde echt alles overwinnen?

Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een boek over zoveel meer dan simpelweg twee meisjes die gered worden uit de bossen; een verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen, loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een zeldzaam debuut dat de pijn van de hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht, vastberadenheid en hoop. Carey woont met haar zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in een oude caravan in het bos. Ze leven in afzondering en diepe armoede en de meisjes worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten. Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg meegenomen en bij hun vader ondergebracht. Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun nieuwe, luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen van haar moeder wantrouwt ze haar vader en het lukt haar niet om aansluiting te vinden op school. Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en zich openstellen aan een vader die ze nauwelijks kent?

Voor ik je loslaat Marieke Nijkamp 2017-12-12 Een spannend en ontroerend verhaal over vriendschap, schuldgevoel en opgroeien als buitenbeentje in een gesloten gemeenschap. Corey en Kyra groeien samen op in het afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska en zijn hun hele jeugd onafscheidelijk. Tot Corey verhuist. Het afscheid is moeilijk, maar Corey belooft terug te komen om haar vriendin op te zoeken. Een paar dagen voor het zover is, krijgt Corey het schokkende bericht dat Kyra dood is aangetroffen - drijvend onder het ijs. Ze is er kapot van en kan niet geloven dat Kyra zelfmoord heeft gepleegd, zoals wordt gesuggereerd. Ze voelt gewoon dat er iets niet klopt. Eenmaal terug in haar geboorteplaats groeit haar wantrouwen en raakt ze er steeds meer van overtuigd dat Lost Creek geheimen heeft, geheimen die ze niet begrijpt, maar die haar de koude rillingen bezorgen. In de donkere winter van Alaska gaat ze op zoek naar antwoorden terwijl de sfeer in het dorp steeds grimmiger wordt... Over *Voor ik je loslaat*: 'Een boek vol mooie en pakkende quotes. Een boek waarop ik niets dan positiefs te melden heb. Ik zeg: Lees dan!' Lees dan! 'Voor ik je loslaat is heerlijk griezelig en psychologisch leesvoer voor de koude winterdagen. Vooral de sfeer van het boek en de originele manier van schrijven maken indruk!' De Nachtvinders 'Ze weet met rake omschrijvingen en poëtische passages de personages en verhaalwereld zó gedetailleerd neer te zetten dat de lading van het verhaal dat verteld wordt des te vervaarlijker knettert en zindert: Nijkamp ontpopt zich daardoor eens te meer als een woordkunstenaar in proza.' The Book Review 'Nijkamp krijgt het voor elkaar om het verhaal levensecht neer te zetten.' Perfecte Buren **Library Kiss** Kasie West 2017-11-16 Ik rende de hele bibliotheek door, op zoek naar een andere uitweg. Zes deuren leidden naar buiten, maar zaten stuk voor stuk op slot. Daar zat ik dan – met de kou die onder mijn huid kroop – gevangen in een grote, lege bibliotheek. Autumn raakt per ongeluk ingesloten in een bibliotheek. Ze verwacht dat haar vriendinnen of haar bijna-vriendje haar wel komen redden. Als dat niet gebeurt, dringt de realiteit zich op: hoe moet ze een lang weekend overleven in de bibliotheek? Dan blijkt dat ze niet alleen is: Dax, een jongen van school, heeft zich bewust laten insluiten in het gebouw...

The Summer of Chasing Mermaids Sarah Ockler 2016-06-07 After a boating accident takes her beautiful singing and speaking voice from her, Elyse d'Abreau, the youngest of six sisters, leaves her home in Tobago to stay in an Oregon seaside town where Christian Kane, a notorious playboy, challenges her to express herself and to overcome her fear of the sea.

De Nedergrim Matthew Jobin 2015-12-22 Iedereen in Moovale is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de magiër Vitrick, die in een heftige strijd de kwaadaardige Nedergrim verslagen

hebben. Nu trekt er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren, dan zelfs kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden de Nedergrim is terug! Ook Edmonds broertje wordt vermist. Wat moet Edmond doen om zijn broertjes leven te redden? Hij en zijn vrienden trekken ten strijde tegen het kwaad en worden tot het uiterste op de proef gesteld. In een verhaal dat fans van de Grijsze Jager zal aanspreken, weet debutant Matthew Jobin een wervelend fantasy-avontuur neer te zetten dat spannend blijft tot de laatste bladzijde.

Mijn reis met Jake Morgan Matson 2013-07-31 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Amy is 17 en staat op het punt van de Amerikaanse westkust naar de oostkust te verhuizen. Haar moeder wil dat ze met de auto komt, maar sinds het dodelijke ongeluk van haar vader durft Amy niet meer achter het stuur. Daarom heeft haar moeder een reisgenoot geregeld: Jake, de zoon van een kennis. Amy ziet er heel erg tegen op om vier dagen met een vreemde jongen in de auto te moeten zitten, maar wanneer de knappe Jake op de stoep staat wordt de reis ineens een stuk spannender!

Dit is ons verhaal Ashley Elston 2020-07-15 In dit moordmysterie is niets wat het lijkt Niemand weet wat er is gebeurd die ochtend in River Point. Vijf jongens gingen het bos in, vier kwamen er terug. Iedereen heeft een motief, maar niemand praat. Kates bijbaantje bij de plaatselijke assistent-officier van justitie is niet bepaald spannend, totdat haar baas op de grootste zaak gezet wordt die hun kleine dorpje ooit gekend heeft. Iedereen heeft het over de jongens van River Point. Er is bewijs dat de jongens schuldig zijn, maar de officier van justitie wil dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij heeft zijn functie namelijk te danken aan hun machtige families. Kate heeft zo haar eigen redenen om de zaak op te willen lossen en laat het hier niet bij zitten. Maar kan ze de geheimen van de jongens ontrafelen zonder haar eigen geheimen te onthullen? Terwijl Kate gevaarlijk dicht bij de waarheid komt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Als Kate niet snel ontdekt wie de echte dader is, komen er levens op het spel te staan... inclusief dat van haarzelf. Drama, suspense en onverwachte wendingen - een boek dat je niet meer weg kunt leggen! Riverdale en 13 Reasons Why meets John Grisham en Karen McManus.

Honderd zomers Beatriz Williams 2015-12-29 Beatriz Williams Honderd zomers Zomer 1938. De New Yorkse socialite Lily Dane en haar familie komen al generaties lang in het idyllische kustplaatsje Seaview op Rhode Island. Lilys rustige zomer wordt verstoord door de komst van Budgie en

Nick Greenwald, haar voormalige beste vriendin en haar voormalige verloofde die ze al jaren niet meer heeft gesproken. Terwijl de zomerzon schittert, borrelt de onverwachte waarheid over het huwelijk tussen Nick en Budgie langzaam naar de oppervlakte en komen er lang begraven, verpletterende familiegeheimen aan het licht. Beatriz Williams staat met een been in het New Yorkse literaire leven en met het andere langs het sportveld om haar kinderen aan te moedigen. Ze heeft een MBA van Columbia University en werkte op Wall Street, waar ze haar man ontmoette. Samen hebben ze vier kinderen

S staat voor stilte Sue Grafton 2014-09-23 Daisy Sullivan is zes jaar als haar moeder Violet onderweg naar het jaarlijkse vuurwerkspektakel van Onafhankelijkheidsdag Violet verdwijnt. In het kleine stadje Serena Station doen verschillende geruchten de ronde. Sommigen zeggen dat Violet er met een geliefde vandoor is gegaan, anderen beweren dat ze vermoord is door haar echtgenoot. Vierendertig jaar later heeft Daisy de afwezigheid van haar moeder nog steeds niet volledig kunnen verwerken. Ze vraagt Kinsey Millhone uit te zoeken wat er is gebeurd. Zal ze dit deel van haar verleden ooit af kunnen sluiten?

De meeste dromen zijn bedrog Mhairi McFarlane 2014-06-04 Hij was wel de laatste die ze tegen wilde komen! Na vijftien jaar gaat Anna Alessi voor een reünie terug naar haar middelbare school. Ze ziet er behoorlijk tegenop: ze was als tiener klein en stevig en werd genadeloos gepest. Natúrlíjk is James Fraser de eerste die ze op de reünie tegen het lijf loopt. De knapste jongen van de klas, en Anna's geheime jeugdliefde. Maar ook de aanvoerder van de pestkoppen van vroeger. Hij is onder de indruk van Anna ze lijkt helemaal niet meer op het meisje dat ze ooit was. Maar Anna, verslaafd aan kasteelromannetjes en door en door romantisch, vertrouwt hem niet. Zeker, mensen kunnen veranderen; maar er moet nog heel wat gebeuren voordat James Anna's hart weer kan veroveren!

Niet te filmen! Sophie Kinsella 2015-07-15 Een angststoornis maakt het dagelijks leven van de veertienjarige Audrey behoorlijk lastig. Ze heeft baat bij de gesprekken met haar psycholoog, maar ze komt pas echt tot bloei wanneer ze Linus ontmoet, een teamgenoot van haar oudere broer. Linus snapt haar. Audrey kan met hem over haar angsten praten zoals ze dat nog nooit met iemand anders heeft kunnen doen. Sophie Kinsella schreef een inspirerende jeugdroman waarin vriendschap, romantiek en humor de weg naar herstel zijn voor een meisje dat te kampen heeft met fobieën. Ze wordt daarbij geholpen - en soms gehinderd - door haar chaotische familieleden.